

# Chazzanoet

in vooroorlogs joods Amsterdam



Het Koor  
der Grootte Synagoge  
te Amsterdam  
o.l.v. S.H. Englander

## Solisten

M. Gobets

J. Rabbie

## Oppervoorzanger

I.E. Maroko

10

## "ZIJN LIED ZAL NIET VERSTOMMEN"

Deze zin staat vermeld op de herinneringssteen, die op de begraafplaats Muiderberg is geplaatst, ter nagedachtenis aan de door de nazi's vermoorde dirigent en zijn koor.

## JUBILEUMUITGAVE

Op 3 mei 1997 is het tien jaar geleden dat Koningin Beatrix de nieuwe behuizing van het Joods Historisch Museum in het synagogencomplex aan het J.D. Meijerplein opende.

Dat vieren wij dit jaar.

In de afgelopen tien jaar is niet alleen de museumcollectie gegroeid maar ook de verzameling van de mediatheek, waar naast literatuur ook foto's, documenten en audiovisueel materiaal verzameld wordt.

Anton Kras, de beheerder van laatstgenoemde collectie nam het initiatief tot het produceren van een CD van de in onze verzameling aanwezige vooroorlogse synagogale muziek, zoals die geklonken heeft in de synagogen waarin nu het museum is gevestigd.

Mede dankzij de inzet en hulp van verzamelaar Willy Lindwer, die bereid was een aantal bijzondere opnamen uit zijn collectie ter beschikking te stellen, leidde dat tot deze volwaardige CD.

Oppervoorzanger Hans Bloemendal heeft niet alleen de inhoudelijke toelichting op de gezangen verzorgd, maar was ook bereid zijn

herinneringen aan Maroko en Englander, die hij nog persoonlijk gekend heeft, op schrift te stellen. Hen beiden danken wij.

U had deze CD niet in handen gehad als de schenkers niet hun oude grammofoonplaten aan onze zorgen hadden toevertrouwd. Aan iedereen die ons in de loop der jaren geholpen heeft het joodse erfgoed in Nederland te verzamelen, te beschrijven en te beheren, opdat wij het aan de komende generaties beschikbaar kunnen stellen, aan hen allen is deze CD in dankbaarheid opgedragen.

Judith C.E. Belinfante  
directeur

## HET KOOR DER GROOTE SYNAGOGE

De Grote Synagoge had natuurlijk al langer de beschikking over een koor ter opluistering van de diensten, maar als we spreken over "Het Koor der Groote Synagoge", dan wordt het koor bedoeld zoals dat onder leiding stond van dirigent S.H. Englander in de periode 1916-1942. Het koor, een dubbel mannenkwartet, veranderde in die periode nauwelijks van samenstelling. Dit heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat Englander, van wie bekend is dat hij zeer precies repeteerde en veel van zijn zangers eiste, zijn koor kon smeden tot een vocaal ensemble van uitzonderlijke homogeniteit en kwaliteit.

"Englanders Koor" genoot daarom niet alleen in Amsterdam en Nederland faam, maar ook in het buitenland.

In 1928 deed het koor in Londen mee aan een internationale wedstrijd, die was uitgeschreven door het weekblad "The Jewish Chronicle". Het Koor der Groote Synagoge verwierf de eerste prijs,

een zilveren bokaal. Dr. Whitaker, voorzitter van de jury, schreef later op 19 juli 1929 in een brief aan Englander: "I have forgotten what I said exactly about your wonderful

choir, but repeat it in general terms. This is truly a remarkable choir: for one thing, the volume of tone is astonishing considering the small number of voices. Their precision and discipline are most extraordinary. But above all, their interpretations are among the finest I have ever heard. They get to the very heart of everything they sing, they sweep one away by their enormous emotional power, they convince us by their sheer intensity. They are most certainly one of the finest choirs in the world, and it has been a joy to hear them."

Deze mening werd ongetwijfeld gedeeld door de, nabij Londen gevestigde, platen-



Het Koor der Groote Synagoge te Amsterdam.  
Foto uit de His Master's Voice catalogus van 1929.  
staand v.l.n.r. N. Gobets Sr., M. Gobets, J. Aletrino,  
L. Nieweg, J. Rabbie, B. de Wit en L. Polak. Zittend  
v.l.n.r. M. Nebig, D. Peeper, S.H. Englander, D. Duque  
en M. Bonn. (collectie Nederlands Jazz Archief)

maatschappij His Master's Voice. Mogelijk is het bovengenoemd concert geweest dat hen deed besluiten opnamen van Het Koor der Groote Synagoge te gaan maken.

Op 16 oktober 1929 was het zover. In een mobiele stúdio van His Master's Voice werden in Den Haag acht synagogale- en jiddisje liederen opgenomen, die op deze CD te beluisteren zijn.

De ambities van dirigent en koor reikten verder dan alleen het opluisteren van synagogediensten. Onder de naam "Het Amsterdamsche Joodsche Koor" treedt het koor ook buiten de synagoge op, ondermeer in het Concertgebouw te Amsterdam. Het repertoire wordt dan uitgebreid met wat het koor zelf noemt: het "Oost-Europeesch-joodsche Volkslied" en het "moderne Palestijnsch-Joodsche lied" (met dit laatste bedoelde men het moderne Hebreeuwse lied). In 1936 geeft Het Amsterdamsche Joodsche Koor bij Joachimsthal een brochure ter promotie van zichzelf uit. In dit boekje richt men zich, blijkens het voorwoord, tot "concertbureaux en leiders van artistieke organisaties". Dat dergelijke artistieke aspiraties konden worden waargemaakt lag



*Het Koor der Groote Synagoge tijdens opnamen in de Joodse School aan het J.D. Meijerplein. De opnamen werden gemaakt t.b.v. een radio-uitzending van de NBC in de Verenigde Staten op 6-10-1936. v.l.n.r. M. Gobets (verscholen), J. Delcanho, S.H. Englander, S. Stodel (bijna geheel verscholen), M. Bonn, N. Gobets Sr., M. Nebig, L. Nieweg, J. Rabbie, B. Muller en L. de Wit. (collectie Sal Muller)*

niet in de laatste plaats aan twee uitzonderlijke solisten waar Englander over kon beschikken: Michel Gobets (tenor) en Jo Rabbie (tenorale bariton). Deze zangers waren er, zeker bij plaat- en radio-opnamen en concerten, altijd bij. Dat het koor zo klein was (inclusief solisten en dirigent 11 man) had grote voordelen voor de homogeni-

teit, maar gaf soms ook problemen. In een interview met hem in het weekblad "De Vrijdagavond" in 1926 verzucht Englander: "Ook zou ik gaarne 't koor in de Groote Synagoge wat grootter zien. Niet, dat 't in z'n tegenwoordige samenstelling niet massaal genoeg is, maar, als er een van de mannen ongesteld is, kan ik eigenlijk de boel wel inpakken. Ik zou wenschen, dat 't Rabbinaat ook in z'n eischen, die 't stelt aan aan te nemen koristen, wat minder zwaar op de hand was. Men moet ten slotte ook eenigermate rekening houden met de feiten. Enne... ja, dat is voor 'n gemeente als Amsterdam toch ook te gek, dat bij een huwelijksinzegening 3e klasse slechts een kwartet van... 3 personen de plechtigheid eh... opluistert!"

De opnamen van de huwelijksgezangen die op deze CD zijn te beluisteren zijn gelukkig gemaakt tijdens huwelijksinzegeningen 1e klasse, zodat ook deze gezangen van het koor bewaard zijn gebleven. Uit het bovenstaande citaat van Englander spreekt een lichte wrijving tussen dat wat artistiek wenselijk is en de eisen die door het Rabbinaat gesteld worden. Englander zal hier nog wel aan heb-

ben teruggedacht toen zo'n tien jaar later solist Michel Gobets niet meer in de synagoge mocht meezingen. Over het waarom van deze inperking zijn twee lezingen die elkaar overigens niet uitsluiten. De ene luidt, dat hij, beroepszanger als hij inmiddels geworden was, ook wel eens op sjabbat zong. De andere geeft als reden zijn huwelijk met een niet joodse vrouw.

Het Koor der Groote Synagoge en Het Amsterdamsche Joodsche Koor bestond uit de volgende zangers:

Sam Englander (dirigent/bariton)  
Jaap Aletrino (bariton)  
Marcus Bonn (2e tenor)  
Joop Delcanho (tenor)  
David Duque (tenor)  
Michel Gobets (lyrische tenor)  
Nathan Gobets Sr. (heldentenor)  
Barend Muller (bas)  
Meijer Nebig (2e tenor)  
Lou Nieweg (bariton)  
David Peeper (2e tenor)  
Louis Polak (bas)  
Jo Rabbie (bariton)  
Sal Stodel (2e tenor)  
Bernard de Wit (bas)  
Louis de Wit (bas)

Voor zover bekend overleefde, behalve Lou Nieweg, geen van de koorleden de oorlog.

## JOSEPH (JO) RABBIE JR.

(Amsterdam 1899 - Sobibor 1943)

De tenorale bariton Jo Rabbie was jarenlang solist in het Koor der Grootte Synagoge en in het Amsterdamsche Joodsche Koor. Voor het label Odeon nam hij in 1924 een aantal soloplaten op, waarbij hij op de plaat als "kerkzanger" vermeld staat.

In een recensie van een concert, dat Het Amsterdamsche Joodsche Koor op 29 november 1936 in het Concertgebouw te Amsterdam gaf, schrijft Max Tak in de Telegraaf: "(...) Jo Rabbie is de vocale verrassing van den avond. Men heeft dezen begaafden kunstenaar misschien nimmer in zulk een voortreffelijken vorm gehoord, de korte soli, welke hij voor te dragen krijgt, zingt hij prachtig. Deze stem heeft de frisheid, de zuiverheid, bovenal: de soepele muzikaliteit, die in sterke mate de aandacht trekken."

## MICHEL GOBETS

(Amsterdam 1901 - Sobibor 1943)

Tenor Michel Gobets zong jarenlang de tenor-soli in Het Koor der Grootte Synagoge en in Het Amsterdamsche Joodsche Koor. Hij volgde een klassieke zangopleiding en zong als beroepszanger ook mee in opera's en oratoria. Max Tak schrijft in een recensie in 1936 over hem: "Gobets zingt zijn solo gemakkelijk en met een opmerkelijk warm timbre in het vrij groote geluid."

Anton Kras

## SAMUEL HENRI (SAM) ENGLANDER

(Amsterdam 1896 - Sobibor 1943)

Samuel  
Henri  
(Sam)  
Englander,  
1939  
(collectie  
Joods  
Historisch  
Museum)



Sam Englander behoorde volgens de bekende Amsterdamse koordirigent Fred J. Roeske tot zijn meest begaafde leerlingen. Englander begon zijn loopbaan als leider van Het Koor der Grootte Synagoge in het jaar 1916. Behalve het "sjoelkoo" dirigeerde hij nog andere koren, ook niet-joodse, zoals "Kunst en Strijd", maar zijn grootste triomfen vierde hij met Het Koor der Grootte Synagoge of "Het Amsterdamsche Joodsche Koor", zoals het in een iets grotere bezetting werd genoemd.

Behalve in de vaste sjoeldiensten op Sjabbat en feestdagen gaf Englander met zijn ensemble ook zeer veel uitvoeringen bij andere synagogale plechtigheden, inwijdingen van nieuwe synagogen, installaties van functionarissen van de Joodse Gemeente, het in gebruik nemen van nieuwe Torarollen en herdenkingsplechtigheden, zowel in de hoofdstad als daarbuiten. Ook begeleidde zijn koor wereldberoemde voorzangers zoals Alter en Sirota. Een hoogtepunt voor koor en dirigent was de

plechtige ontvangst van de koninklijke familie in de Grote Synagoge in 1924. Koningin Wilhelmina preees de prestaties uitbundig. Ze zei letterlijk: "Nog niet vaak heb ik zoiets schitterends gehoord". Later herhaalde zij haar waardering nog eens bij een ontvangst op het paleis.

Een groot aantal composities werd door Englander zelf bewerkt. Zo was zijn arrangement van "As Mosjiach wet kummen (als de Messias gekomen zal zijn)" een dikwijls herhaald succesnummer. Antoon Krelage heeft dit nummer voor mij aan de hand van een opname van het koor van Englander gereconstrueerd en ik heb het voor de plaat en CD met het mannenkoor van de Nederlandse omroep onder leiding van Krelage kunnen zingen. Dankzij de voorliggende CD kunnen we nu ook de oorspronkelijke versie beluisteren, uitgevoerd door het toenmalige Koor der Grootte Synagoge onder leiding van Sam Englander en met zijn prachtige solist, de heldentenor Michel Gobets.

Als jongen van vijftien was ik zo gecharmeerd van de verrichtingen van Englander met het koor, dat ik

de stoute schoenen aantrok en bij hem om zanglessen aanklopte. Hij ontving me vriendelijk in zijn bescheiden woning aan een van de Amsterdamse grachten, luisterde geduldig naar mijn voorzingen, maar beval mij mijn latere leraar, de bekende zanger Herman Scheij aan met de woorden: "Van hem kun je meer leren". Daarna tilde hij het deksel van een soort wasmand op en liet me de zilveren bokaal zien, een trofee die het koor in 1928 op een concours van joodse koren in Londen had veroverd door met 94 van de te behalen 100 punten te winnen. Het koor kon zich nu het beste sjoelkoor van Europa noemen, maar had door de destijds slechte economische toestand vaak met financiële moeilijkheden te kampen. Uit de eerste hand weet ik toevallig het tarief dat het gehele koor inclusief dirigent bedong voor zijn medewerking aan een "Choppe" op zaal. Het was de huwelijksinzegening van het bruidspaar van Staveren, schoonzuster en zwager van ondergetekende. Zo'n extraatje bracht het gehele ensemble 40 gulden op. Englander had meer in zijn mars dan een doorsnee koorleider. Onder andere met de uitvoering van Blochs "Awodat Hakodesj (Heilige

Dienst)" in het Amsterdamse Grand Hotel Krasnapolsky bewees Englander zijn kwaliteit ook als orkest-dirigent. Solist bij deze uitvoering was Herman Scheij.

Aan al deze geschetste activiteiten maakte de Tweede Wereldoorlog een einde. Niet abrupt, maar op de geraffineerde wijze die de nazibeu- len hadden bedacht. Geleidelijk dus. De Hollandse Schouwburg, latere verzamelplaats voor de grote deportaties, was de enige plek waar het Amsterdamsche Joodsche Koor tot begin 1941 nog een enkele keer kon optreden. Daarna werd het gewelddadig tot zwijgen gebracht. Voorgoed. Praktisch niets is ons gebleven, behalve een paar vergeelde programma's, een enkele brochure en een handvol oude grammofoonplaten. En ook toch de herinnering aan die bijzondere dirigent wiens muzikaliteit en natuurlijke overwicht zijn zangers tot top- prestaties kon inspireren, de luisteraars tot laaiend enthousiasme kon brengen en vaak tot tranen toe ont- roeren.

Hans Bloemendal

## IZRAEL ELJASZ MAROKO

(Zdunska-Wola 1896 - 1943 Sobibor)  
Oppervoorzanger in Amsterdam  
van 1926-1943

Er zullen niet velen meer zijn die het voorrecht hadden Chazzan Maroko van de Grote Sjoel te mogen belu- steren. De weinigen die er nog over zijn zullen zich met weemoed twee dingen herinneren: zijn uitzonderlijk stemtimbre en zijn bijzonder talent een gebed op onnavolgbare wijze voor te dragen. Ik herinner me menig sjoelbezoeker van Oost-jood- se origine, die deze laatste eigen- schap kernachtig in het Jiddisj omschreef met : "A Soeger", vrij vertaald met: een voordrachtskun- stenaar.

In de Grote Sjoel aan het Jonas Daniel Meijerplein drukten twee muzikale elementen hun stempel op de Sjabbat- en Feestdag- diensten: de Chazzan en het koor van Sam Englander. Beiden uniek op zich zelf en uniek in hun samen- werking. Nooit daarvoor en daarna heb ik een Chazzan van de kwalitei- ten van Maroko kunnen beluisteren. Nooit meer heb ik een dergelijke ideale samenklank van koorstem- men en voorzanger gehoord. Deze



*Oppervoorzanger I.E. Maroko beluistert geconcentreerd zijn stemvork tijdens de dienst ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Hoogduitse Gemeente te Amsterdam, gehouden in de Grote Synagoge op 28-9-1935. (collectie Spaarnestad Fotoarchief)*

bewering is niet het idealiseren van het verleden waaraan zo vele oude- ren en ook jongeren plegen te lij- den. Natuurlijk, later verschenen op de wereld-Chazzonim-markt gewel- denaren met het stemgeluid van heldentenoren die naast hun dienst in de synagoge ook wel op de plan- ken als operazanger stonden. Daar kon je Maroko niet mee vergelijken. Hij had, bij wijze van spreken, een "kleine" stem. Maar die stem was liefelijk, zuiver zilver als het ware en ze vermoede je nooit; ook niet tij- dens de urenlange diensten van de Hoge Feestdagen. Voorzangers in Nederland moesten voor de oorlog een proefdienst doorstaan. Zonder deze test geen

aanstelling. Er kwam dan een aantal kandidaten waarvan er uiteindelijk één op democratische wijze door de sjoelbezoekers, die in de synagoge een vaste plaats hadden, met meerderheid van stemmen werd gekozen. Zulke proefdiensten ontketenden ware advertentiecampaagnes in de Joodse pers, als ware een proefdienst een politieke verkiezing.

Een belangrijk onderdeel van de proefdienst was de vrijdagavonddienst. In Amsterdam begint de hoofdchazzan dan met het welkomstlied van de Sjabbat: Lecha Dodi (kom mijn Vriend). Zo niet echter Chazzan Maroko bij zijn proefdienst. Hij zette psalm 29, het einde van dát deel van de liturgie waarin gewoonlijk de tweede Chazzan voorgeeft, in. Deze psalm begint met de woorden: "Kol Hasjem (G'ds stem). De melodie was een recitatief-achtige eigen compositie. En zoals een van mijn schoolvrienden het uitdrukte: Hij (Maroko) kwam; hij zong en hij overwon! De zaak was om zo te zeggen al bij dit begin bekeken. Later heb ik Maroko deze mooie, slechts spaarzaam met coloraturen versierde, melodie vele malen horen zingen. En toen ik mijn eerste grammofoonplaat liet opnemen kon

ik de verleiding niet weerstaan als eerste stuk Kol Hasjem van Maroko te zingen.

Het is betreurenswaardig dat van de vele composities die Maroko vervaardigde slechts enkele bewaard zijn gebleven. Het is nog meer te betreuren dat er praktisch geen geluidsdragers zijn waarop de prachtige stem van Maroko te beluisteren valt. Men kan het Joods Historisch Museum dan ook alleen maar dankbaar zijn dat op deze CD althans twee maal de stem van Maroko is te horen. Persoonlijk vervult het mij met grote voldoening dat ik zonder aarzeling die stem op een vrijwel anonieme band kon identificeren. En ook zonder moeite, want zoals bij alle topzangers was die stem eenmalig en dus gemakkelijk herkenbaar, ondanks de feilen van een gebrekkige techniek, onvermijdelijk bij oude opnamen.

We mogen ons gelukkig prijzen dat de "kleine" stem van een groot Amsterdams Chazzan blijft klinken.

Hans Bloemendal

## TOELICHTING BIJ GEZANGEN EN LIEDEREN

### **1 Ohavtie (psalm 116) componist S.H. Englander**

Deze psalm is onderdeel van het zogenoemde Halleel, het Hebreeuwse woord voor lof. Dit lof-gebed wordt in zijn volledige vorm (psalm 113 t/m 118) ter gelegenheid van de drie pelgrimsfeesten: Pesach (Pasen), Sjawoet (Wekenfeest) en Soekkot (Loofhuttenfeest) en de acht dagen van Chanoeka (Inwijdingsfeest) door voorzanger en gemeente gereciteerd. De beginwoorden van Psalm 116 luiden: "Ik heb G'd lief, Hij verhoort mijn stem, mijn smeekbeden."

### **2 Adousjem Moloch (psalm 93) componist V. Schlesinger**

Deze psalm wordt na de aanvang van de vrijdagavonddienst gezongen. De beginwoorden luiden: "G'd regeert, met verhevenheid bekleedt Hij zich." De toonzetting is van de hand van Victor Schlesinger, voorzanger van de Nederlands Israëlietische Hoofdsynagoge te Amsterdam (1908-1923). Schlesinger was behalve een geliefd voorzanger ook een getalenteerd componist van synagogale muziek. Na zijn vertrek naar Manchester werd hij voorzitter van het verbond van voorzangers.

### **3 Freitag oif der Nacht (volksliedje) arrangement S.H. Englander.**

Dit Jiddisje volksliedje werd ooit door het Amsterdamsche Joodsche Koor in Nederland geïntroduceerd. Het vertelt over de jood die op vrijdagavond thuis komt van de dienst in de synagoge. Hij voelt zich dan als een koning en zijn hele huis is vol vreugde.

### **4 Av Horachamim (uit het ochtendgebed van de Sjabbat) arrangement S.H. Englander.**

Dit korte smeekgebed wordt door de voorzanger gezongen nadat hij de wetsrol uit de Heilige Arke heeft genomen. Een bijzonderheid hierbij is dat, hoewel het op het repertoire van het Koor der Groote Synagoge stond, dit gebed nooit in de eredienst wordt gezongen. De reden is dat er in Amsterdam als regel bij de Hoogduitse joden op sjabbat geen smeekgebeden worden gezegd. De vertaling luidt: "Barmhartige vader, wees goed voor Zion in Uw welwillendheid. Herbouw toch de muren van Jeruzalem. Waarlijk op U vertrouwen wij, verheven goddelijke koning, meester van het heelaal."

**5 Omar Rabbi Elngozor**  
**(uit het ochtendgebed**  
**van sjabbat en feestdagen)**  
**componist S. Alman**

Dit is een uittreksel uit het talmoedtractaat Berachot (64a). Het zijn ook de slotzinnen in andere delen van de Babylonische talmoed (Jebamot, Nazier en Keritot). De Hebreeuwse beginwoorden betekenen: Rabbi Elazar heeft mede uit naam van Rabbi Chanina gezegd: "de leerlingen van de wijzen zullen de vrede in de wereld versterken."

**6 Hamavdiel (volkslied)**  
**arrangement S.H. Englander**

Na het einde van de sjabbat op zaterdagavond wensen de joden elkaar: "A gute Woch (een goede week)" Deze woorden vormen het begin van elk refrain van dit Jiddisje lied. De titel Hamavdiel is een Hebreeuws woord dat betekent: Hij (G'd) die een onderscheid maakt tussen heilig (de sjabbat) en profaan (de werkdag).

**7 Zochartie Loch (uit het hoofdgebied van Rosj Hasjana**  
**[Joods Nieuwjaar])**  
**componist L. Lewandowski**

Dit fragment uit het hoofdgebied (eigenlijk: Moessaf [toegevoegd gebed]) is samengesteld uit de versen Jeremia II:2, Ezechiël XVI:60 en Jeremia XXXI:20. Deze zinnen worden ingeleid met de

woorden: "Door Uw dienaren, de profeten, is het volgende neergeschreven." De melodie van Louis Lewandowski (1821-1880) is beroemd en geliefd in de gehele westerse joodse wereld.

**8 Hallaloejoh (psalm 150)**  
**componist A. Berlijn**

Ook deze psalm, de laatste uit het boek der psalmen, maakt deel uit van het Moessaafgebed van Joods Nieuwjaar. Daarnaast wordt de tekst in het dagelijks ochtendgebed gezegd. In psalm 150 worden de instrumenten van het tempelorkest opgesomd, waaronder de sjofar (ramshoorn) die één der symbolen van Rosj Hasjana is.

**9 As Mosjich wet kummen**  
**(volkslied)**  
**arrangement S. H. Englander**

In dit Jiddisje lied wordt er gevraagd: "Rabbi wat zal gebeuren als de Messias komt?" En de antwoorden luiden: "Het zeemonster Leviatan en de oeros zullen worden gegeten, oeroude wijn zal worden gedronken, onze leraar Mozes zal ons de Tora leren, koning David zal voor ons spelen, koning Salomo zal wijsheid verkondigen en de profetes Mirjam zal voor ons dansen."

**10 Sjemang Kouleinoe**  
**componist J. Rumshinsky**

Sjemang Kouleinoe is een tekst ontleend aan de liturgie van de zogeheten Selichot-dagen. Dit zijn een aantal dagen voorafgaande aan de Hoge Feestdagen. Ook gedurende de bekeringsdagen, tussen Joods Nieuwjaar en Grote Verzoending, worden deze gebeden gelezen. Het gezang maakt slechts gebruik van het beginfragment van de betreffende tekst en luidt in vertaling: "Luister naar onze stem, oh Eeuwige onze G'd; heb medelijden en ontferm U over ons. Neem in barmhartigheid en welwillendheid onze gebeden aan, want U, oh Almachtige, verhoort deze gebeden en smekingen. Voer ons tot U terug, oh Eeuwige, en laat ons huiswaarts keren. Hernieuw onze dagen zoals ze eenmaal geweest zijn."

In deze vorm komt de tekst alleen in de gebedenboeken volgens Oostjoodse ritus voor.

**11 Kie Lekach Tov**  
**(zang bij het terugzetten van de Tora-rol in de Heilige Arke)**  
**arrangement S. H. Englander**

Na het terugbrengen van de Torarol (wetsrol) naar de Aron Hakodesj (de heilige Arke) en voordat de deuren van de Arke worden gesloten zingt men een gebed waarvan de laatste vier verzen beginnen met de Hebreeuwse woorden

Kie Lekach Tov: "waarlijk een goede leer heb Ik jullie gegeven."

**12 Jismechoe Bemalchoesecha**  
**(uit het Moessaafgebed**  
**van de Sjabbat)**  
**componist Z. Zilberts**

Dit gebed is een klein onderdeel van de Sjabbatochtend-liturgie. De tekst is een weerspiegeling van de vreugdevolle stemming van de gelovige jood op de Sjabbat. De Hebreeuwse beginwoorden luiden: "Mogen zich over Uw heerschappij verheugen zij die de Sjabbat inacht-nemen."

**13 Boroeh Habo (psalm 118,**  
**26-29; welkomstlied)**  
**componist A. Berlijn**

Als het bruidspaar de synagoge wordt binnengeleid zingen gemeente en koor, en soms de voorzanger alleen, deze welkomstpsalm. Gezegend die komt in naam van G'd. Wij zegenen u vanuit G'ds huis. De psalm eindigt met de woorden: "Looft G'd want Hij is goed en Zijn genade duurt eeuwig."

**14 Sjevjang Berochous**  
**(De zeven lofzeggingen)**  
**recitatief I.E. Maroko**

Dit tweede gedeelte van de huwelijkszegening (het eerste gedeelte wordt door de Rabbijn verricht) symboliseert de opnemng van de bruid in het huis



van de bruidegom. Terwijl het bruidspaar onder de Choepa (de trouwhemel) staat, zingt de Chazzan de zeven zegeningen, waarvan elk met de woorden: "geprezen zijt Gij Eeuwige, onze G'd" begint. Aan het einde zingt de voorzanger: "Spoedig, Eeuwige onze G'd mogen in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem stemmen van blijdschap en vreugde gehoord worden, de stem van bruidegom en bruid, de jubel van de jong-getrouwden van onder de trouwhemel en van de jongelingen bij hun feestmaal. Geprezen zijt Gij Eeuwige, die de bruidegom met zijn bruid verblijdt."

**15 Sjer Hamangalous (Psalm 128)  
componist I. Olman**

Ter afsluiting van de joodse huwelijksinzegening wordt een der pelgrimsliederen uit het psalmenboek gezongen. De tekst van deze psalm geeft het bruidspaar een zegen mee onder de woorden: "U zult genieten van de arbeid uwer handen....; moge het u vergund zijn uw kleinkinderen te aanschouwen. Vrede voor Israel."

**16 Delen uit het Halleel  
a) Hallaloe (psalm 117)  
Componist L. Lewandowski**

In deze psalm, beginnend met de woorden "Hallaloe es Adounoi Kol Goujim (Prijst G'd, alle volkeren)" ontbreekt op deze opname, vrijwel op het einde, het

woord: "Le oulom (in eeuwigheid)". Dit woord is weggefallen omdat in de Polygoon-film, waarvan deze opname is overgenomen, op die plek een breuk zat.

**b) Houdoe (psalm 118, 1-4)  
Componist Isaac Heijmann  
(1856-1906 Oppervoorzanger in  
Amsterdam)**

Evenals het nummer Ohavtie zijn deze psalmversen onderdeel van het Halleelgebed. De compositie was bestemd voor Simchat Tora (Vreugde der Wet). De melodie van elk vers typeert een andere feestdag. Het zijn als het ware herkenningmelodieën voor een bepaald feest. Achtereenvolgens zijn dit Paasfeest, Wekenfeest, Loofhuttenfeest en Inwijdingsfeest. De tekst luidt: "Looft G'd want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn genade. Laat Israel toch zeggen: eeuwig duurt Zijn genade. Laat het huis van Aäron toch zeggen: eeuwig duurt Zijn genade. Laat hen die G'd vrezen toch zeggen eeuwig duurt Zijn genade."

Hans Bloemendal

## DE OPNAMEN

- 1 Ohavtie**  
Koor der Grootte Synagoge te Amsterdam, o.l.v. S.H. Englander met een duet van J. Rabbie en S.H. Englander.  
His Master's Voice, Matrijs nr. CD 8827 II, 30 cm, Cat. nr. C4862, 16-10-1929 Den Haag (collectie Joods Historisch Museum).
- 2 Adousjem Moloch**  
Koor der Grootte Synagoge te Amsterdam, o.l.v. S.H. Englander.  
His Master's Voice, Matrijs nr. BD 8820 II, 25 cm, Cat. nr. B4818, 16-10-1929 Den Haag (collectie Joods Historisch Museum).
- 3 Freitag oif der Nacht**  
Koor der Grootte Synagoge te Amsterdam, o.l.v. S.H. Englander.  
His Master's Voice, Matrijs nr. BD 8823 I, 25 cm, Cat. nr. B4817, 16-10-1929 Den Haag (collectie Willy Lindwer).
- 4 Av Horachamim**  
Koor der Grootte Synagoge te Amsterdam, o.l.v. S.H. Englander, solo door J. Rabbie.  
His Master's Voice, Matrijs nr. BD 8821, 25 cm, Cat. nr. B4817, 16-10-1929 Den Haag (collectie Willy Lindwer).
- 5 Omar Rabbi Elngozor**  
Dubbel Mannenkwartet der Grootte Synagoge te Amsterdam, o.l.v. S.H. Englander, solo door J. Rabbie.  
Odeon Records, Matrijs nr. Da 902, Cat. nr. 313890, 25 cm, akoestische opname Amsterdam, 1924 (collectie Willy Lindwer).
- 6 Hamavdiel**  
Koor der Grootte Synagoge te Amsterdam, o.l.v. S.H. Englander, solo door M. Gobets.  
His Master's Voice, Matrijs nr. BD 8822 II, 25 cm, Cat. nr. B4818, 16-10-1929 Den Haag (collectie Joods Historisch Museum).

- 7 Zochartie Loch**  
Koor der Groote Synagoge te Amsterdam, o.l.v. S.H. Englander, solo door J. Rabbie.  
His Master's Voice, Matrijs nr. CD 8825 I, 30 cm, Cat. nr. C4863, 16-10-1929 Den Haag (collectie Willy Lindwer).
- 8 Hallaloejoh**  
Koor der Groote Synagoge te Amsterdam, o.l.v. S.H. Englander, solo door M. Gobets en N. Gobets.  
His Master's Voice, Matrijs nr. CD 8826 II, 30 cm, Cat. nr. C4862, 16-10-1929 Den Haag (collectie Joods Historisch Museum).
- 9 As Mosjiach wet kommen**  
Koor der Groote Synagoge te Amsterdam, o.l.v. S.H. Englander, solo door M. Gobets.  
His Master's Voice, Matrijs nr. CD 8824 II, 30 cm, Cat. nr. C4863, 16-10-1929 Den Haag (collectie Willy Lindwer).
- 10 Sjemang Kouleinoe (deel 1 en 2)**  
Het Amsterdamsche Joodsche Koor, o.l.v. S.H. Englander, soli door M. Gobets en S.H. Englander.  
Discola, 25 cm, ca. 1939 (collectie Willy Lindwer).

- 11 Kie Lekach Tov**  
"Amsterdam Synagogue Choir", o.l.v. S.H. Englander, soli door M. Gobets en J. Rabbie.  
Radio-opname ten behoeve van een uitzending door de NBC in de Verenigde Staten.  
Hilversum, 25-9-1939, transcriptie op aluminium platen door Radio Recording Studios Broadway, New York (collectie Joods Historisch Museum).
- 12 Jismechoe Bemalchoesecha**  
"Amsterdam Synagogue Choir", o.l.v. S.H. Englander.  
Radio-opname ten behoeve van een uitzending door de NBC in de Verenigde Staten.  
Hilversum, 25-9-1939, transcriptie op aluminium platen door Radio Recording Studios Broadway, New York (collectie Joods Historisch Museum).
- 13 Boroech Habo**  
Het Koor der Groote Synagoge te Amsterdam, o.l.v. S.H. Englander.  
Privé-opname tijdens een huwelijksinzegening in de Grote Synagoge.  
Studio Van Wouw, Molenpad 15, Amsterdam, ca. 1940 (collectie Joods Historisch Museum).

- 14 Sjevang Berochous**  
Oppervoorzanger I.E. Maroko en het Koor der Groote Synagoge te Amsterdam, o.l.v. S.H. Englander.  
Privé-opname tijdens de huwelijksinzegening van Sal Witteboon en Jansje Goudvis in de Grote Synagoge op 30-12-1936.  
Klank- en Filmstudio Frank, Amsterdam (collectie Joods Historisch Museum).
- 15 Sjier Hamangalous**  
Het Koor der Groote Synagoge te Amsterdam, o.l.v. S.H. Englander, solo door J. Rabbie.  
Privé-opname tijdens een huwelijksinzegening in de Grote Synagoge.  
Studio Van Wouw, Molenpad 15, Amsterdam, ca. 1940 (collectie Joods Historisch Museum).

- 16 Delen uit het Halleel**  
**a) Hallaloe**  
**b) Houdoe**  
Oppervoorzanger I.E. Maroko en het Koor der Groote Synagoge te Amsterdam, o.l.v. S.H. Englander.  
Polygoon-opname tijdens de dienst ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Nederlands Israëlietische Hoofdsynagoge te Amsterdam, gehouden in de Grote Synagoge op 28-9-1935 (collectie Polygoon Archief)

Het Koor  
der Groote Synagoge  
te Amsterdam  
o.l.v. S.H. Englander

**Solisten**

M. Gobets

J. Rabbie

**Oppervoorzanger**

I.E. Maroko



# Chazzanoet

in vooroorlogs joods Amsterdam

1	Ohavtie	4.12
2	Adousjem Moloch	2.57
3	Freitag oif der Nacht	2.19
4	Av Horachamim	3.29
5	Omar Rabbi Elngozor	3.21
6	Hamavdiel	3.21
7	Zochartie Loch	4.29
8	Hallaloejoh	4.13
9	As Mosjiach wet kummen	4.07
10	Sjemang Kouleinoe	7.12
11	Kie Lekach Tov	3.43
12	Boroech Bemalchoesecha	2.37
13	Boroech Habo	1.44
14	Sjevang Berochous	8.01
15	Sjier Hamangalous	3.35
16	Delen uit het Halleel a)Hallaloe b)Houdoe	3.03

**Total time 63.04**

**Redactie & samenstelling:**  
**Hans Bloemendal, Anton Kras en Willy Lindwer**

Techniek: Harry Coster  
Met dank aan: Fam. S. Keesing-Moskovits, dhr. S. Muller, dhr. L. Nieweg

Afbeelding omslag: Synagogedienst ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Hoogduitse Gemeente te Amsterdam. Martin Monnickendam (1874-1943), pastel en gouache, Amsterdam, 1935.  
Collectie Joods Historisch Museum Amsterdam